

FERIE I ISRAEL i 1990.

Vi kørte fra Vonge mandag den 26-03-90 kl. 11. Bilen blev parkeret i Billund, hvor vi fløj med Maersk Air til Kastrup. Den lille blå maskine på billedet udenfor.



Efter et par timers ophold i Kastrup fløj vi med SAS kl. 1505 mod Tel Aviv. Jenny havde besvær med at holde tungen lige i munden, men op kom vi da. Ankomst først på aftenen i BEN GURION-lufthavnen.



Ankommet til ISRAEL blev vi kørt i bus til vores hotel, hvor vi fik sen aftensmad kl. 21. Fin mad bestående af 5 retter.

Først næste dag kunne vi se hotellet og området. Hotellet hed HOTEL AVIA, og her ses vores røde bus foran hotellet.



Vi kørte fra hotellet kl. 8, og første stop var den gamle by JAFFA, lige syd for TEL AVIV. Det er en arabisk by, hvorfra der var en flot udsigt over MIDDELHAVET. Det var strålende vejr.

Vi kørte videre sydpå og ind i landet - gennem de store appelsinplantager og ud i NEGEV-ørkenen. Utroligt, at beduinerne kan leve her.



Vi holdt formiddagspause ved ABRAHAMS BRØND (som siges af være 4000 år gammel) i byen BEERSHEBA. Efter en is og øl videre gennem ørkenen og ned gennem bjergkæden til Det døde Hav. Her besøgte vi den gamle fæstning MASSADA, hvor fæstningens 960 beboere i år 73 begik kollektivt selvmord. Billederne er fra toppen af fæstningen, som ligger på en flad klippe. Vi kom derop med tovbane.





Vi fortsatte mod nord langs DET DØDE HAV til oasen EIN GEDI, hvor der var middagspause og tid til et bad i det saltmættede vand. Vi flød nærmest ovenpå.



Længere nordpå kom vi til de gamle ruiner af QUMRAN, hvor DØDEHAVSRULLERNE blev fundet for ikke så mange år siden. Vi kørte derefter op gennem JUDÆAS bjerge og kom til JERUSALEM hen under aften. Indkvarteret på HOTEL KFUM ØST. Her nyder vi solen foran hotelindgangen.



Og her i restauranten til aftenmad. I hver aften 5-4 letter god mad.



Onddag. I dag skulle vi til BETLEHEM, hvor vi besøgte stedet hvor Jesus blev født. Nu er der bygget en stor kirke over stedet, og da de forskellige religions-retninger ikke kunne blive enige om, hvem der havde mest ret til stedet, er den 3-delt. Græsk-katolsk, Armensk og Romersk-katolsk. Her ses den Græsk-katolske afd., hvor vi neden under alteret var i en lille grotte, hvor det siges, at Jesus var født. Her oplevede vi en lille græsk gudstjeneste.





Efter et besøg i en "røverkule" (arabisk butik) kørte vi tilbage til JERUSALEM, hvor vi syd for byen kørte op på DET ONDE RÅDS HØJ, hvor FN nu har hovedkvarter. Derfra en fantastisk udsigt ind over JERUSALEM.



Tilbage til hotellet til frokostpause. Derefter igen med bus over på SKORPUSBJERGET på den anden side af KEDRON-DALEN. Videre forbi universitetet til OLIEBJERGET, hvor vi så FADER-VOR KIRKEN. Her er store kakkeltavler med fadervor på alverdens sprog. Her ses den danske udgave.



Også herfra en fantastisk udsigt ind over JERUSALEM med den gyldne KLIPPE-MOSKE: Det er KEDRONDALEN for neden, som nærmest er een stor kirkegård.





Vi kørte over KEDRONDALEN til HANEGALSKIRKEN på ZIONS-BJERG. Her lå KONG DAVID i et flot stort plydsbeklædt sarkofag. Vi var også i en katolsk kirke, hvor en gadehandler udenfor var ved at stjæle Kristians penge op af lommen på ham. Derefter hjem til hotellet til en tiltrængt friaften.

TORSDAG: I bussen blev vi kørt til DUNGATE (Møddingporten), hvor vi gik ind gennem sikkerhedschecket til DEN HELLEGE TEMPELPLADS. Først så vi EL-AKSA MOSKE, den ældste og for muhammedanerne mest hellige. Overalt var gulvet belagt med hundrede af små ægte tæpper. Det er den med den sorte kuppel.



Derefter hen til brønden, hvor muhammedanerne vasker fødder og ansigt, inden de går ind i moskeen, og så var der opstilling til gruppefotografi.



Porten bag os hedder VÆGTENS PORT, og den store klippemoske hedder OMAR-MOSKEEN. Den er bygget på toppen af MORIA-BJERGET, og det siges, at det var herfra MUHAMMED steg til himmels.



Det var også her ISAK skulle ofres. Derefter så vi MAMMELUKKERNES BRØND og FAISALS KONGEGRAVE, inden vi gik ud fra TEMPELPLADSEN til VESTMUREN, bedre kendt som GRÆDEMUREN.



Det er muren, der vender ind mod det helligste, TEMPELPLADSEN, hvor jøderne iflg. deres religion ikke må komme. Derfor står de udenfor og beder ind mod Tempelpladsen.



Vi fortsatte til det JØDISKE KVARTER i det GL.JERUSALEM, hvor vi holdt pause ved en fortovsrestaurant. Derefter gik vi op i det ARABISKE KVARTER til "KARDOEN", hvor de handlende stod side om side og faldt alverdens varer.



Videre op gennem de små gader til DAVIDSPORTEN, hvor vi blev hentet af bussen. Udenfor 2 gravmonumenter af et par gamle arkitekter, der "kom til" at bygge bymuren mindre end planlagt, hvilket kostede dem livet. Vi kørte til parlamentet KNESSET, som dog var lukket p.g.a. en brandøvelse. Vi så dog den 5-4 m store 7-armede lysestage udenfor - med flotte ornamenter. Videre kørte vi til "BOGENS HELLIGDOM", et moderne museum, hvor bl.a. de religiøse skrifter opbevares. I baggrunden ses KNESSET, den firkantede bygning med fladt tag.



Frokost holdt vi i museums-cafeteriaet.

Vi kørte derfra til mindelunden YAD VAFHEM (hånd og mund), lavet til mindet om de jøder, der blev myrdet under 2.verdenskrig. Derfra en god udsigt til bakkelandet vest for JERUSALEM.



På stedet er plantet en skov fra hele verdenen, bl.a. 3 fra Danmark, eet fra Modstandsbevægelsen, eet fra Det danske Folk og eet fra Kong Chr. X. Desuden lå der også en lille fiskerbåd, skænket af Mimi Stilling Jacobsen. Den blev benyttet til Jødernes flugt over Øresund.

Vi så den store betonmindehal for de 6 mil. dræbte jøder i Tyske koncentrationslejre. I hallen var der kun en evig brændende flamme, hvorunder der lå aske fra samtlige kendte KZ-lejre, samt et stort skilt med navnet på de enkelte KZ-lejre.

Ved siden af var der et mindesmærke for de dræbte jøde-børn - søjlerne for oven - og nedenunder var der bygget en mørk grotte, hvor der kun var 5 stearinlys, men massevis af spejle, så det så ud som om man gik rundet i himmelrummet med alle stjernerne - alt imens en blid stemme oplæste navne og alder på døde børn.

Ella står her ved indgangen.



Vi kørte til HADASSA-HOSPITALET, hvor den kendte kunstner CHAGALL har lavet 12 flotte glasmosaikker, symboliserende de 12 stammer, der i sin tid var landets første beboere. Videre i bus til EIN KARIM, som var JOHANNES DØBERENS FØDEBY. Kirken var overalt beklædt med flotte blå kakler, og Poul blev smidt ud, fordi han havde korte bukser på.

Dernæst en længere gåtur til VISITATIONSKIRKEN, medens JENNY fik sig et hvil i en vejgrøft.

FREDAG: Vi skulle have været til fåremarked, men p.g.a. strejke var der hverken får eller folk.

Vi gik ind i det Gl. Jerusalem ad HERODENPORTEN (blomsterporten eller Løveporten), og lige indenfor så vi jomfru MARIAS fødested.

Vi så DE HVIDE BRØDRES KLOSTER og gik videre til hvelvingerne af SCT. ANNA-KIRKEN (Marias moder). Vi så BETHESTABRØNDEN med vand i og gik videre gennem ANTONIE-FÆSTNINGEN, hvor HERODES dømte Jesus til korstfæstelse.



Derefter fulgte vi VIA DOLOROSA - vejen som Jesus gik med korset til GOLGATA. Vi så de 14 "stationer" på vejen, som i enhver katolsk kirke er symboliseret med 14 kors rundt i kirkerummet.

St. 1: HUDSTRYGNINGSKAPELLET.

St. 2: DOMFÆLDELSENS KAPEL.

St. 3: hvor Jesus segnede 1. gang.

St. 4: Hvor Jesus mødte sin mor.

St. 5: hvor SIMON hjalp Jesus med korset op ad bakken.

St. 6: hvor Jesus blev tørret i ansigtet af VERA, og hvor hans ansigt bagefter kunne ses i tørklædet.

St. 7: hvor Jesus segnede 2.gang.

St. 8: hvor Jesus sagde til kvinderne, at de ikke skulle græde over ham, men over dem selv og deres børn.

Vi fortsatte over kirketaget til

St. 9: hvor Jesus segnede 3.gang.

St. 10: Selve GOLGATA. Her blev Jesus klædt af.

St. 11: her blev hans navn skrevet på korset.

St. 12: Over Golgataklippen er der bygget en kæmpekirke og her under alteret er der et hul, så man kan røre ved klippen



St. 13: SALVELSESSTENEN.

St. 14: Jesus.s grav. En kæmpe-sarkofag.





Nedenunder var HELENAS KAPEL, som er en grotte, hvor brugte kors blev henslængt. Man mener man har fundet Jesus.s kors her.

Vi gik videre gennem byen forbi DEN LUTHERSKE KIRKE i KORSFARERKVARTRET og forbi JOHANITTERNES KIRKE, hvor Dannebrog vejrede (Johanitternes flag). Vi gik til det JØDISKE KVARTER og holdt frokostpause på altanen til en restaurant, hvorfra der var storslået udsigt over KEDRON-DALEN (til Ole Sippels Hotel.)



Mod vest var der udsigt over DAVIDS BY, som ligger i dalen foran DET ONDE RÅDS HØJ.



Eftermiddagen var fri, og vi gik op i det moderne JERUSALEM, og her er vi på gågaden BEN YEHUDA.



Vi købte et par sandwich og noget frugt og holdt eftermiddagshvil i UAFHÆNGIGHEDSPARKEN:

LØRDAG: Jenny og Kristian var nu blevet så trætte, at de trængte til en hviledag i vandret stilling, så Ella og Poul gik selv på opdagelse. Vi gik ind ad DAMASKUSPORTEN, som her ses på billedet.



Betalte for at komme op at gå på by-muren, hvor man kan gå næsten hele byen rundt. Her ses livet lige inden for DAMASKUSPORTEN.



Fra muren var der også udsigt ud over beboelserne i den gamle by.



Og ud over livet udenfor murene.



Bagefter var vi i de små handelsgader



Og ud over livet udenfor murene.



Bagefter var vi i de små handelsgader



Og spiste is på et lille travlt torv.



Efter indkøb af soveniers, vand, vin og friske jordbær, gik vi hjem til hotellet, hvor det indkøbte gjorde lykke - for jordbærrenes vedkommende dog kun ret kort tid - så var de væk.





På dette billede ses ELIAS.s KILDE, (i det firkantede hus), hvor FN den dag i dag må stå for vandfordelingen. Ellers kommer de igen op at slås.



Nord og syd for byen sås stadig resterne af de store flygtningelejre, der indtil for få år-tier siden lå her på stedet.



Vi kørte nordpå til sydenden af GENESERET SØ, hvor vi overværede en Baptistisk voksendåb. Det var pladder-regnvejr, så vi var glade for overdækningen over stedet, hvor vi kunne købe kaffe.



Det er JORDAN-FLODEN man kan se bag os på det sidste billede. Den er ikke større end Gudenåen ved Tørring, og her er den endda breddest.

Her siges det iøvrigt, at JOHANNES DØBEREN i sin tid døbte JESUS, og man kunne købe små flasker og så selv fylde dem fra floden.

Vi kørte op langs vestbredden af GENESERET SØ til vores hotel i TIBERIAS, Hotel GOLAN.

MANDAG: I bus kørte vi ned til havnen, hvor vi tog med denne båd en tur ud på GENESERET SØ.



Fra vandet var der udsigt ind til TIBERIAL og hvor vores hotel ses som et brunligt højhus.



Vi lagde til ved CAPERNAUM, den by, hvor Jesus tilbragte det meste af sit liv. Vi så ruinerne af den gamle by og synagoen - og købte is ved ishuset.



Vi fortsatte op ad bjergsiden til BESPISNINGSVIDUNDERETS KIRKE (HEPTAPIGON) Det var her det handlede om at bispise en menneskemængde med 5 brød og 2 fisk. Derfra til SALIGPRISNINGERNES BJERG med den 8-kantede kirke.



Fra kirken var der en storslået udsigt over GENESERET SØ og helt til TIBERIAS.



Ligeledes en dejlig frodig have omkring kirken.





Frokosten spiste vi i kibutz EYLET HASHAHAR, hvor vi også gik rundt og så på kibutzen med dens industri, skole, børnehave og landbrug. Vi fortsatte i bus nordpå helt op under LIBANON, forbi byen QIRIAP SHEMONA og østpå op i GOLAN-HØJDERNE. Vi kom til den gamle by DAN og derefter til BANJAS PARADIS, som er opkaldt efter naturguden PAN. Vi så vandet - begyndelsen af Jordanfloden - pible lige ud af klipperne og straks danne store søer. Der var også store klippehuler med små hamsterlignende dyr.



Det var her PETER fik nøglerne til PARADISET. (paradis kunne såmænd godt være her - så dejligt var her.)

Vi kørte videre op i højderne til en kratersø ved BEREKHAT RAM, hvor vi drak kaffe hos DRUSERNE.

Billedet er fra P-pladsen med udsigt mod nord. Skyerne hang lavt den dag.



Videre gik det op mod SYRIEN, og yderst i ISRAEL gik vi en tur ud i INGENMANDSLAND og hilste på en østrigsk FN-soldat, som forsøger at kontrollere området.

Manden i den røde jakke er vores rejseleder Aksel Boisen.



Derefter gik det igen mod syd og ned fra GOLAN-HØJDERNE til GENESERET SØ.
Undervejs hjem holdt vi kaffepause i KIBUTZ GINOSAR, hvor Poul var ude for
at prøve at gå på vandet på GENESERET SØ. - det er jo set før.



I kibutzen var der flere PAPEGØJETRÆER med flotte røde blomster, selv om
bladene endnu ikke var sprunget ud.



Slutteligt hjem til hotellet til en dejlig middag i restauranten.



og op på værelset og slappe af.



TIRSDAG: I bus til KANA, hvor vi så BRYLLUPSKIRKEN. Det var her Jesus gjorde vand til vin. Vi nød også udsigten ud over bakkerne bagved.



Fortsatte til NASERET, hvor vi så den store betonkirke BEBUDELSESKIRKEN midt i byen. Videre til middelalderbyen AKKO ved MIDDELHAVET, hvor vi drak TYRKISK KAFFE hos ABN KRISTO.

Vi slentrede gennem byen til KARAVANEKVARTERET med byens klokketårn, og op igennem "sukken" hvor alverdens varer blev faldbudt.



Vi var også et smut inde i den store KORSFARERFÆSTNING, men den var lukket p.g.a. et lysshow. Den lå lige overfor "SLAGTERENS" MOSKE.
Bussen kørte og nu sydpå til KARMELSBJERGET ovenfor Israels næststørste by HEIFA. Herfra en fin udsigt ud over MIDDELHAVET.



Her fra platformen var der også en BALLON-SVÆVEBANE og et ishus, som vi desværre ikke fandt.



Her holdt vi middagspause i solen,



og Poul fandt på en god metode til at tørre spindelvæv ned af loftet.



Nogen gik de 300 trin ned ad trappen til havet.



Vi fik også set ELIASKIRKEN på KARMELSBJERGET.

Over SARONSLETTEN kørte vi til CASAREA, hvor vi så ruinerne fra korsfarertiden. I det rekonstruerede friluftsteater optrådte rejselederen med en vise om tvillingerne og krokodillen





Vi så også den gamle KORSFARERFÆSTNING.





og resterne af en gammel AQUADUKT, som blev bygget til at hente vand helt oppe fra bjergene.



Dagens tur sluttede med indkvartering i badebyen NATANJA på HOTEL MANGO. ONSDAG: resten af ferien var badeferie ved det dejlige MIDDELHAV. Onsdag formiddag var der dog arrangeret en tur til DE BLINDE PIGERS SKOLE, hvor de blinde vævede stoffer. Jenny skulle selvfølgelig have en dug med hjem. Her ses vævene i "fabrikken".



I et diamantsliberi så vi på pillearbejdet med slibningen og fik juice i den lille have bagved. Her stod appelsintræet med både modne frugter og blomster til næste høst.



Resten af ferien tilbragte vi ved stranden, hvor bevæbnede soldater passede på os, og hvor helikoptere og kanonbåde til stadighed patruljerede.





Der var dog også lidt afslapning på hotelværelset.



Efter et stort sikkerhedscheck i lufthavnen - med pludselig rømning af afgangshallen - fik vi lov til at komme ombord i SAS-flyet, og hjemturen gik godt.

Prøv at se, hvordan JENNY OG KRISTIAN har lært at slappe af.





